

ΔΡΩΜΕΝΟ -ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Βρισκόμαστε στο πάρκο της γειτονιάς.

- Καλημέρα Ειρήνη ! Τι κάνεις;
- Να εδώ ! Σκέφτομαι
- Πολλή σκέψη ρε παιδί μου ! Τι σκέφτεσαι;
- Περνούσα χθες από την πλατεία και είδα έναν άστεγο που ζητιάνευε! Καθόταν αμίλητος με σκυφτό το κεφάλι, σε κάτι κουβέρτες που είχε απλώσει κάτω και κρατούσε ένα ξερό κομμάτι ψωμί !!
- Ε... και ; Δεν έχεις ξαναδεί άστεγο ! Έχω δει πολλούς στην πλατεία.
- Δεν είναι αυτό ! Είναι που τις προάλλες δεν μου άρεσε το φαγητό της μαμάς μου και τις είπα : « Εγώ αυτό δεν το τρώω ! Καλύτερα να το πετάξουμε στα σκουπίδια!» Και τώρα Ε! Τι να πω ! Αισθάνθηκα άσχημα .Άλλοι να πετάνε ... και άλλοι να πεινάνε!
- Μήπως επηρεάστηκες από την συζήτηση που είχαμε στο μάθημα για τις ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων και την φτώχεια και την πείνα που υπάρχει στον κόσμο;
- Ξέρω και εγώ ! Ίσως! Αναρωτιέμαι εμείς τι κάνουμε ; Σαν παιδιά. Σαν νέοι .
- Και τι θέλεις ! Εμείς να φτιάξουμε τον κόσμο ! Τόσα προβλήματα υπάρχουν : να σου ένα πλοίο που βουλιάζει , γεμίζει η θάλασσα πετρέλαιο ! Να οι βιομηχανίες με τα λύματά τους , να οι πόλεις με τους τόνους σκουπιδιών που παράγουν καθημερινά !Να οι πόλεμοι , να οι πρόσφυγες που πνίγονται στο Αιγαίο!
- Εμείς όμως τι κάνουμε; Καθόμαστε και κοιτάμε τη δουλειά μας; Δεν ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει γύρω μας;
- Να 'μαστε καλά, να 'χουμε την υγεία μας!
Και αν δεν την έχουμε σταυροκοπιόμαστε μην χρειαστούμε νοσοκομείο , μην χρειαστούμε φάρμακα και ποιος πληρώνει...
- Εμείς τουλάχιστον έχουμε και νοσοκομεία και φάρμακα. Τα παιδιά στην Αφρική και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες; Τι έχουν; Τους γιατρούς χωρίς σύνορα και την ανθρωπιστική βοήθεια; (χα χα)
- Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά. Και ξαναλέω, εμείς τι κάνουμε; (παύση)
- Ε...Ας αφήσουμε κατά μέρος τα θέλω , θέλω ,θέλω... Να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας . Ας ξεκινήσουμε με ότι μπορούμε . Μπορώ να δώσω τροφή και ρούχα σε αστέγους. Ας το κάνω. Μπορώ να ξεχωρίζω τα σκουπίδια μου και να ανακυκλώνω. Ας το κάνω. Μπορώ να προσφέρω φάρμακα σε όσους τα στερούνται ; Κάτι είναι και αυτό. Έτσι με το μπορώ μου και το μπορώ σου στο τέλος κάτι θα κάνουμε. ΕΓΩ –ΕΣΥ –ΟΛΟΙ. Για τον πλανήτη που ζούμε και θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό και για τους ανθρώπους που αξίζουν το καλύτερο στη ζωή.